

PAASBOODSCHAP
VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

PASEN 2017

Prot. N° 303/2017

Dierbare broeders en zusters in Christus,

We zijn vervuld van vrees, maar evenzeer van vreugde nu we het wonder en grote mysterie van de Verrijzenis van Christus mogen benaderen en vieren. We doen dit in geloof en van ganser harte, veeleer dan met de macht van het woord, omdat dit mysterie ieder woord en ieder begrip overstijgt.

De Verrijzenis van Christus betekent voor ons, orthodoxe christenen, de triomf van de menselijke persoon, die geschapen is naar het beeld van de onuitsprekelijke glorie van God, maar ook de triomf van de vrijheid tegenover de natuur en de dood. De verschillende machten van de duisternis pogen de mens te onderwerpen en hem ertoe te brengen zijn broeder te doden, terwijl zijn plicht er precies in bestaat zijn broeder te leiden naar de verrijzenis en naar het leven, immers alle mensen zijn uitgenodigd in te treden in de vreugde van de Heer.

De door God geschapen mens is voorbestemd om te leven in gemeenschap met God. Want wie in gemeenschap met God leeft, beleeft het waarachtige leven, de waarachtige vreugde en het ware geluk. De mens is niet geschapen om te leven in pijn en verdriet, noch voor de dood. Dit is een waarheid die voortdurend verkondigd wordt door onze Heilige Kerk. Daarom is de zending van de Kerk precies van alle waarheid van de Verrezen Christus te verkondigen.

Christus is verrezen! Deze uitroep van onze Kerk herinnert ons aan de noodzaak om de vrede, de harmonie, de innerlijke rust en de vreugde in de wereld waarin we leven te herstellen.

Persoonlijk wens ik u en de uwen veel goeds en veel vreugde toe in deze stralende tijd van Pasen, het Feest der feesten, de Plechtigheid der plechtigheden.

Christus is opgestaan!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de opgestane Heer,



Metropoliët Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg