

## ΜΗΝΥΜΑ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ  
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ  
κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017

Αριθμ. Πρωτ. 303/2017

Αγαπητοὶ ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ,

Παρ' ὅλον ὅτι εἴμαστε γεμάτοι φόβο, ἡ ψυχὴ μας γεμίζει μὲ χαρὰ τώρα πὺν πλησιάζει τὸ μεγάλο μυστήριον τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Σ' αὐτὸ μᾶς βοηθάει ἡ πίστη περισσότερο, παρὰ οἱ λέξεις, πὺν ἀδυνατοῦν νὰ ἐξηγήσουν τὴν σημασία τοῦ μυστηρίου.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ σημαίνει γιὰ μᾶς τοὺς Ὁρθοδόξους Χριστιανούς τὸν θρίαμβο τοῦ ἀνθρώπου δημιουργημένου κατ' εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλὰ ἐπίσης τὸν θρίαμβο τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς φύσεως καὶ τοῦ θανάτου. Οἱ διάφορες δυνάμεις τοῦ σκότους προσπαθοῦν νὰ ἐπιβληθοῦν στὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ἐπηρεάσουν στὸ νὰ φονεύσῃ τὸν ἀδελφό του, ἐνῶ τὸ καθήκον του εἶναι νὰ ὀδηγήσῃ τὸν συνάνθρωπό του στὴν ἀνάστασις καὶ τὴν ζωὴ, γιὰτὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται νὰ συμμετάσχουν στὴν χαρὰ τοῦ Κυρίου.

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ καλεῖται νὰ ζῆσῃ σὲ κοινωνία μὲ τὸν Θεό. Ὅποιος βρίσκεται σὲ κοινωνία μὲ τὸν Θεό, ζῆ τὴν ἀληθινὴ Ζωὴ, τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ εὐτυχία. Ὁ ἄνθρωπος δὲν δημιουργήθηκε γιὰ νὰ ζῆ μέσα στὸν πόνο, τὴν θλίψη καὶ τὸν θάνατο. Εἶναι μία ἀλήθεια πὺν ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν ἀναγγέλει συνεχῶς. Ἐτσι ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ ἀναγγελία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία δὲν φοβᾶται οὔτε τὴν ἐπιστῆμη, οὔτε τὴν τεχνολογία, διότι ὁ Ἀναστὰς Κύριος φωτίζει καὶ κατευθύνει τὸ λυτρωτικὸ τῆς ἔργου.

**Χριστὸς Ἀνέστη!** Αὐτὸς ὁ χαιρετισμὸς τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν ἀνάγκη ἀποκαταστάσεως τῆς εἰρήνης, τῆς ἁρμονίας, τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης καὶ χαρᾶς στὸν κόσμον πὺν ζοῦμε.

Παρακαλῶ ὅλων ἰδιαίτερος νὰ μὴν ξεχάσουμε τὴν Μητέρα μας Ἐκκλησία, καὶ μάλιστα σήμερον, τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, καὶ νὰ ἐνισχύσουμε τὴν

Δίσκο πού θά περιέλθῃ γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν Τῆς, τήν δυνατότητα τῆς ἐπιβιώσεώς Τῆς στήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη, πού εἶναι τόσο πλούσια σέ σύμβολα.

Εὐχομαι τόσο σέ σᾶς ὅσο καί στούς οἰκείους σας, νά εἶστε γεμᾶτοι χαρά σ'αὐτή τήν λαμπρή περίοδο τοῦ Πάσχα, τῆς Ἑορτῆς τῶν ἑορτῶν καί Πανηγύρεως τῶν πανηγύρεων.

**Χριστός Ἀνέστη!**

Μέ πατρικῆς εὐχῆς καί ἀγάπην ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι.

ὁ Μητροπολίτης,

*Ἡο Βελγίου Ἀθηναγόρας.*

ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας,  
Ἐξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου

Υ.Γ. Παρακαλεῖσθε νά διαβάσετε τὸ μήνυμα αὐτὸ κατὰ τὸν Ὅρθρον τῆς Ἀναστάσεως.