

**KERSTBOODSCHAP**  
**VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE**  
**EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG**

**KERSTMIS 2017**

Prot. N° 936/2017

**Dierbare broeders en zusters in Christus,**

*“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft” (Lc. 2, 13-14).*

Het engelenlied, het lied gehoord door de herders in de Kerstnacht, weerklinkt opnieuw in de Kerk en doet ons beven. Kerstmis is de zekerheid dat wij van meet af aan niet verloren zijn in deze absurde wereld, in dewelke wij blindelings de dood zouden instappen. Iemand komt tot ons, iemand komt ons halen, om ons te verlichten en te verlossen.

God *“heeft ons uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, (...) Hij heeft ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil”* (Ef. 1, 4-5). En de profeet kondigde aan: *“De Heer zelf geeft u een teken: zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Emmanuel geven”* (Jes. 7,14).

God geeft ons heel wat meer dan een teken, Hij geeft zichzelf aan ons. Nu is Hij de Emmanuel, wat wil zeggen ‘God met ons’. *“God heeft de wereld immers zozeer liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”* (Joh. 3,16). God is nu werkelijk met ons: Hij is mens geworden, Hij geeft gans onze menselijkheid op zich genomen, en allereerst de broosheid van de kindsheid; Hij draagt de ganse mensheid in zich om haar met zijn licht te verenigen.

Van nu af aan is de Emmanuel, God met ons, de kleinste van onze broeders. Hij is het leven in alle leven, het leven in alle dood. Het enigste wat van ons verwacht wordt, is dat we enkel moeten aanvaarden van geliefd te worden, van dit klein kindje in ons te laten geboren worden, zodat zijn goede kracht ons moge bezielen.

Het kleine Kerstkindje komt ons van al onze boeien bevrijden. Het komt ons zeggen: het *‘niet’* bestaat niet, God is liefde en alle liefde die zichzelf niet zoekt is

God. Eenmaal verenigd met Hem, gedragen door zijn Geest, zijn wij nu op de weg van het Koninkrijk, waar – zoals de Apocalyps zegt – “God met ons zal wonen, waar Hij alle tranen uit onze ogen zal uitwissen en waar de dood niet meer zal zijn” (Openb. 21,3).

Mijn wens is dat u nu reeds deze werkelijkheid moge beleven, in de bekering van het hart, in elke traan die u uitwist, en dat u nu reeds de genade van Kerstmis, de genade van de Emmanuel, moge ontvangen.

Ook dit jaar verzoek ik u **nooit onze Moeder-Kerk, het Oecumenisch Patriarchaat, te willen vergeten**, vooral omwille van de moeilijke omstandigheden in dewelke ze zich inspant om voort te bestaan. Ik verzoek u met aandrang dat uw liefde voor ons Patriarchaat ook in daden uitdrukking zou krijgen, vooral door uw substantiële gift bij de omhaling ervoor.

Ik dank u bij voorbaat en nodig u uit tot het snijden van het **Basiliosbrood** in onze Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, op zondag **14 januari 2018 om 16u**.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mensgeworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2017.

  
Metropoliët Athenagoras van België  
*Exarch van Nederland en Luxemburg*

*P.S. Deze boodschap wordt in de kerk gelezen op Kerstdag vòòr de omhaling.*