

Prot. Nr 1111

Eerwaarde priesters en monnik-priesters, en alle leden van de clerus, geachte bestuursleden van parochies, uitgelezen en gezegende christenen van de heilige Metropolis van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg, in de Heer beminde kinderen van mijn geringe persoon, moge de genade en de vrede Gods en mijn gebed, zegen en vergeving bij u zijn.

Het zij u allen bekend dat, aangezien uw heilig bisdom geen bestuurder meer had, sinds de hiërarch monseigneur Panteleimon uit eigen beweging zijn ontslag had ingediend, de heilige Moeder-kerk, de Grote Kerk van Christus, uit grote liefde voor u en uit verschuldigd plichtsbesef, zich hierom bekommerd heeft. Mijn geringe persoon is samen met onze heilige Synode overgegaan tot de verkiezing en benoeming van een voor dit diocees geschikte hiërarch, die in staat is om op adequate wijze de taak uit te voeren van het besturen van de kerk en die in navolging van Christus de pastorale zorg voor u op zich kan nemen.

In onze eerbiedwaardige patriarchale kerk van de heilige grootmartelaar en zegedragers Georgius is op mijn initiatief en met mijn toestemming een canonieke stemming gehouden door onze heilige Synode, onder aanroeping van de Alheilige Geest, waarbij uit drie kandidaten door stemming de waardige persoon gekozen werd om als hiërarch de bescherming en de pastorale zorg op zich te nemen van uw diocees en exarchaat. De voorkeur is uitgegaan naar, en gekozen is de door God beminde Bisschop van Sinope, monseigneur Athenagoras, een bescheiden man, vroom, goed thuis in de goddelijke diensten, begiftigd met kerkelijke en wereldse kennis, inzicht en capaciteiten, die een ruime ervaring heeft opgedaan betreffende kerkelijke zaken en aangelegenheden gedurende de uitoefening van zijn bekwaam en gewaardeerd dienstwerk in onze Moeder-Kerk, waardoor hij zich ontwikkeld heeft tot een waarachtige en canonieke Metropoliet van het heilige bisdom van België, Nederland en Luxemburg.

Daarom maken wij dit bekend door dit patriarchale en synodale schrijven aan u allen, geliefde en gezegende christenen van het heilig Bisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg en zegenen wij u met onze vaderlijke zegen. En wij bepalen en verklaren met ons kerkelijk gezag dat de vermelde eerbiedwaardige Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de door ons in Christus zeer beminde broeder en concelebrant monseigneur Athenagoras van nu af door u erkend dient te worden als uw waarachtige, wettelijke en kanonieke Herder, als Leider van het diocees van België en het exarchaat van Nederland en Luxemburg, als goede herder van de geestelijke schaapskudde aldaar, en als geestelijke vader van u allen. U, alle geestelijken, dient zijn canonieke naam te gedenken in alle heilige diensten, gehoorzaam en onderdanig aan zijn bisschoppelijke vermaningen en zijn raad, met het oog op uw geestelijk nut en in navolging van de leer en overlevering van onze vaders.

Afsluitend geef ik u allen van harte mijn patriarchale en vaderlijke zegen, en wens ik u en de uwen altijd de rijke gaven van onze goede Heer en Verlosser, Die de Schenker is van al het goede. Moge Zijn genade en Zijn oneindige barmhartigheid met u allen zijn.

In het jaar des Heren 2013, de zevenentwintigste november, 7^e Indikt

+ Bartholomeos van Constantinopel

- + Dimitrios van Amerika
- + Germanos van Tranoupolis
- + Evangelos van New Jersey
- + Evgenios van Rethymnon en Avlopotamos
- + Damaskinos van Kydonia en Apokoronon
- + Konstantinos van Singapur
- + Augustinos van Duitsland
- + Gennadios van Sasima
- + Kyrillos van Rodos
- + Amfilochios van Nieuw Zeeland
- + Nathanael van Kos en Nisyros
- + Arsenios van Oostenrijk.