

Toespraak van vader Stavros Triantafyllou  
bij de intronisatie van zijne eminentie Athenagoras, Metropoliet van  
België en Exarch van Nederland en Luxemburg  
in de kathedraal van de Aartsengelen in Brussel 21-12-2013

Uwe Eminentie, Monseigneur Athenagoras,

Uit naam van de gewijde clerus van het heilig Bisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg, dat u is toevertrouwd door het eerbiedwaardige Centrum, onze Moeder, de grote Kerk van Christus, het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, roep ik u toe : « Gezegend hij die komt in de naam des Heren. »

Uw waardige verkiezing tot nieuwe Metropoliet van het bisdom België en het exarchaat Nederland en Luxemburg, vervult onze harten met grote blijdschap en vreugde, want u heeft met succes alle soorten taken vervuld die onze Moeder-Kerk u opgedragen heeft, evenals uw geëerde voorganger Monseigneur Panteleimon.

U bent echt een geestelijke van ons bisdom, want we kennen u al vierentwintig jaar, als diaken, priester, archimandriet en hulpbisschop van ons bisdom. Samen met u hebben we vele hoogte- en dieptepunten doorgemaakt en gedeeld, zowel momenten van geestelijke verheffing als ook van pijn en moeilijkheden. Wij weten dat u rijkelijk begiftigd bent met geestelijke en andere gaven en talenten, die heel nuttig zullen zijn bij uw hoge missie.

Wij verzekeren u, dat wij u altijd bij zullen staan, als trouwe medewerkers en helpers van uwe eminentie, ter ere Gods en tot onze heiliging en redding.

Uwe eminentie, monseigneur Athenagoras, Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, wij wensen u toe dat u rijkelijk vrucht zult dragen, dat uw herderschap tot onze redding mag leiden, en dat u Gode en mensen welgevallig moge zijn.

Uit naam van al de geestelijken van ons heilig bisdom, vraag ik u om deze herderlijke staf te aanvaarden, een klein maar symbolisch geschenk, gegeven door ons, als uw zonen, met eerbied en liefde.

Monseigneur, nog vele jaren: Eis polla eti Despota.